

Voorwoord en Inleiding (1)

de boom in het stadspark van Jabalpur waar Osho verlicht wordt. Dat gebeurt op zijn eenentwintigste jaar, op 21 maart 1953.

Op veel plekken tijdens onze reis lazen we samen stukken uit *Glimpses of a Golden Childhood*. Ook dat was een In dit deel van het boek 'DE ONWETENDHEID VOORBIJ – Een meditatiereis door Osho's India' vertelt Surya in het Voorwoord hoe ze ertoe kwam dit boek te schrijven. In de Inleiding gaat ze in op de opzet van de reis 'de Osho Golden Childhood Tour'.



Voorwoord

Dit boek is het verhaal over een drieweekse meditatiereis die ik in 2016 met een klein gezelschap door India maakte langs plekken waar de hedendaagse mysticus Osho wordt geboren, opgroeit, studeert, werkt en waar hij de staat van verlichting bereikt. Hij vertelt zelf over deze plaatsen prachtige verhalen die onder andere te lezen zijn in zijn boek *Glimpses of a Golden Childhood*.

Aan dit verhaal van onze meditatiereis begon ik met geen andere bedoeling dan om een kort reisverhaal te maken. Omdat iemand me vroeg of ze mijn reisverhaal mocht lezen, besloot ik de tekst nog wat aan te passen en ook de geluidsopnamen die sommige reisgenoten hadden gemaakt, te vertalen en in mijn reisverhaal te verwerken. Het waren voornamelijk opnamen van wat onze gids swami

Ganga in Khajuraho vertelde. Maar ook waren er enkele opnamen bij van verhalen van mensen die Osho nog gekend hebben.

Het liefst had ik ook delen van Osho's verhalen uit *Glimpses of a Golden Childhood* opgenomen. We lazen die onderweg samen, het was een vast onderdeel van onze reis. Maar alle teksten bij elkaar werd gewoon te veel. Daarom heb ik de kern van die prachtige verhalen samengevat en verwijs ik naar de boeken en hoofdstukken waarin ze te vinden zijn. Iedereen die dat wil, kan ze dan nalezen. Dat heb ik ook gedaan met andere boeken van Osho waarin ik weer andere verhalen vond over onderwerpen die we tijdens onze reis bespraken.

En zo groeide mijn reisverhaal. Het werd steeds vollediger, zeker toen ik ook nog besloot een kleine selectie van de ongeveer tweeduizend foto's toe te voegen, die onderweg door enkele van mijn medereizigers werden gemaakt.

Ik begon me af te vragen waarom het schrijven van dit verhaal mij toch zo boeide. De reis was natuurlijk prachtig. De dingen die we zagen waren bijzonder mooi en interessant. Maar de echte reden van mijn inspiratie was, dat de diepere lagen in mezelf de ruimte kregen om aangeraakt te worden. Als ik in dit reisverhaal schrijf over de plekken waar we geweest zijn, besef ik steeds dat het krachtplekken zijn. Plekken waar sterke energieën voelbaar zijn, zoals in Khajuraho. Maar ook plekken waar Osho lijfelijk aanwezig was en waar zijn energie in de hoogste vorm soms voelbaar is voor degenen die daarop afgestemd zijn. Hoe krachtig de energie van Osho kan zijn, ook buiten bepaalde plekken en op duizenden kilometers van Osho vandaan, blijkt wel uit sommige bijzondere verhalen.



Schilderij van Kelly Fearing

Zoals die van de Amerikaan Kelly Fearing, die zonder dat hij Osho kent, hem in Texas schildert als deze in diepe meditatie is op de zwarte rotsen in Jabalpur.

Het blijkt ook uit de verhalen van de Japanse mystica Katsue Ishida en één van Osho's eerste Indiase sannyasins, Govind Siddharth. Zij konden in meditatie gebeurtenissen voorspellen die op een heel diep en energetisch niveau in Osho's leven zullen gaan plaatsvinden. Deze verhalen zijn in dit

boek opgenomen.

Maar niet alleen mijn persoonlijke ervaringen waren aanleiding voor dit reisverhaal. Ik wilde ook graag de informatie aan anderen doorgeven die we van de gids Ganga ontvingen over de betekenis van de tempels in Khajuraho. Op het eerste gezicht lijken de tempels vooral met erotisch te maken te hebben, maar bij een nadere beschouwing gaat het om een weerspiegeling van de innerlijke ervaringen van mensen op het pad van tantra. Het waren volgelingen van de verlichte meester Gorakh, die zo'n duizend jaar geleden leefde. Zij beoefenden tantra met behulp van meditatietechnieken om aan de mind voorbij te gaan. Gorakh experimenteerde met technieken die hun oorsprong vinden in de vijfduizend jaar oude geschriften *Vigyan Bhairav Tantra* van Shiva. Lang zijn de honderdtwaalf meditatietechnieken uit de oude geschriften onbekend gebleven. Osho geeft ons *Het Boek der Geheimen*, waarin hij deze technieken beschrijft en diepgaand toelicht. Zo kwamen ze voor de wereld beschikbaar.



De Jagadambi tempel met de lagen van onwetendheid, de blokkades op weg naar verlichting.

De titel van mijn boek 'De onwetendheid voorbij' hangt samen met de innerlijke reis van iedere zoeker naar verlichting. Alle blokkades die hij daarin tegenkomt, zijn uitgebeeld op de versieringen op de tempel. Hoe verder de zoeker is, hoe minder blokkades en hoe minder versieringen er hoger op de toren van de tempel te zien zijn. Op het

allerhoogste punt is er verlichting bereikt, is er het Niets, is er de ronde pot met daarbovenop iets wat lijkt op een kokosnoot. Daarin zit de drank van onsterfelijkheid en heb je je onwetendheid losgelaten.

Voor Osho is Khajuraho een heel belangrijke plek. Hij komt er talloze malen en zegt eens dat als hij ooit een ashram zal beginnen het een levend Khajuraho moet zijn. Deze ashram komt er en is nu uitgegroeid tot het 'Osho International Meditation Resort', een plaats voor meditatie en therapie.

Deze prachtige tempels en hun betekenis voor tantra vond ik zo bijzonder, dat ik Ganga's verhaal wilde opschrijven en delen met anderen. Temeer daar ik op internet en in reisgidsen nauwelijks iets terug kon vinden over deze mystieke betekenis van de tempels.

Ik hoop dat dit boek belangstellenden inspireert om zich verder in Osho's India te verdiepen evenals in tantra aan de hand van de prachtige tempels in Khajuraho.

Inleiding

India is het land waar Osho geboren wordt, opgroeit, studeert, werkt, verlichting bereikt en een spirituele meester wordt voor mensen uit de hele wereld. Iemand die opvalt, waar hij ook komt, door zijn welbespraaktheid en duidelijkheid over ieders eigen goddelijkheid. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Hoe krijgt zijn leven vorm? Dit alles en nog veel meer beschrijft Osho in zijn boek *Glimpses of a Golden Childhood*.

Dit boek werd voor swami Anand Anadi, onze reisleader, het uitgangspunt om jaarlijks de Osho Golden Childhood Tour, een drieweekse meditatiereis naar Osho's India, te organiseren. Hierin nemen de plekken van Osho's jeugd een belangrijke plaats in. Die bevinden zich in Uttar- en Madhya Pradesh, de deelstaten in het midden van India.

Het is niet toevallig dat Anadi deze groepsreis organiseert. Hij is geboren en getogen in de streek waar Osho opgroeit. Zijn ouders woonden in Gadarwara in dezelfde straat waar Osho een groot deel van zijn jeugd doorbrengt. Zijn vader en Osho waren vrienden. Anadi's hart raakte vervuld van Osho, hij werd sannyasin en leefde en mediteerde jaren in de Osho commune in Pune. Nu verblijft hij een aantal maanden per jaar in Nederland en organiseert hier Osho meditatieweekends. Daar leerde ik hem kennen en hoorde ik van de Oshotour die hij elk jaar organiseert. Mijn man en ik besloten toen de reis met hem te gaan maken.



Onze privébus tijdens de reis.

Het totaal van de reis is zeer divers. Al die verschillende ashrams, luxe en minder luxe hotels, het drukke leven van de mensen op straat, het getoeter van het verkeer, de schelle muziek uit allerhande tempeltjes, primitieve dorpen, grote steden, armoede, rijkdom, het vervoer met vliegtuig, privébus en trein, boottochten, het lekkere Indiase eten, de gastvrijheid van de mensen, de natuur, de rivier de Narmada, de rotsen van marmer en de

watervallen. De variëteit is oneindig, kleurrijk en mooi in al zijn schakeringen.

Door dit alles heen is het leven van Osho (1931-1990) gewoven. Zo bezochten we zijn geboortehuis in Kuchwada, gingen naar zijn lagere en middelbare school in Gadarwara en werden rondgeleid op de universiteit in Jabalpur waar hij filosofie doceerde. We bezochten ook de plekken waar hij graag kwam, zoals het majestueuze monument de Taj Mahal en de tantrische tempels van Khajuraho. Diepgaander hoorden we over Osho's leven van oude vrienden en van zijn jongste zus. En verder was er volop gelegenheid om te mediteren op plekken waar Osho heel graag kwam, zoals de tempels van Khajuraho en het gebied met de enorme vulkanische keien in Jabalpur. Osho woont zeventien jaar in deze stad en is vaak bij deze keien te vinden. Hij woont er vlakbij. Heel bijzonder was ook onze meditatie onder fijne manier om een beeld te krijgen van Osho's jeugd. Het zijn immers zijn eigen woorden over de mensen die in zijn jeugd een rol spelen, over de gebeurtenissen die dan plaatsvinden en de plekken die voor hem belangrijk zijn.

Soms staan er in dit reisverhaal teksten die een bijna woordelijk verslag zijn van Osho's jeugdvriend Sukhalji uit Gadarwara (overleden in 2017), van Ganga die voor ons in Khajuraho als gids optrad, van Swamiyogi, onze begeleider in Sagar en van onze reisleader Anadi.



Swami Ganga, onze gids in Khajuraho

De uitleg van Ganga beslaat bijna de helft van dit boek. Hij bezit diepgaande kennis van de tempels en kan er ongelooflijk boeiend over vertellen. Als jongeman en beginnend gids in Khajuraho ontmoet hij Osho, die hem vertelt over de werkelijke betekenis van de tempels als een uitdrukking van de innerlijke wereld van de kunstenaars die het pad van tantra volgen.

Onze groep bestond uit zes mensen plus onze reisleader Anadi. Eén van hen assisteerde Anadi. Ze selecteerde ook de verhalen uit *Glimpses of a Golden Childhood* en ze las deze voor. Ook was ze dé fotograaf van onze groep en veel van de foto's die ik uitkoos voor dit reisverhaal zijn door haar gemaakt.

We ontmoetten veel van Anadi's Indiase vrienden. Ze deden er alles aan om er voor ons een onvergetelijke reis van te maken. Niets was hen te veel. Veelal werden we bij hen thuis gastvrij ontvangen met heerlijke versnaperingen en een drankje. Vaak deden ze mee aan onze meditaties en gingen ze met ons mee om iets te bezichtigen.

Heel bijzonder vond eenieder de ontmoeting met Osho's jongste zus. Ze is achttien jaar jonger dan Osho. Zij vertelde hoe zij als jongere zus het leven met Osho heeft ervaren. We kregen van haar en haar man allemaal een aandenken. Het voelt als een heel bijzonder geschenk!

Alles wat we meemaakten is van dag tot dag beschreven. Ik hoop dat het de bijzondere sfeer overbrengt die we allen voelden gedurende deze reis in het voetspoor van Osho.

Volgende keer deel 2: Osho's geboortehuis in Kuchwada

Uit: 'DE ONWETENDHEID VOORBIJ - Een meditatiereis door Osho's India'.

Door Surya Cliné.

Verkrijgbaar bij Amazon als e-book en paperback:

- https://www.amazon.nl/s?k=onwetendheid&i=digital-text&mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
- https://www.amazon.de/dp/1655095250?language=nl_NL&ref=pe_3052080_397514860